

Nyhedsbrev 40/2023



HALLOWEEN-
FÆLLESSPISNING MED UHYGGELIG GÅTUR
Lørdag d. 28.10. kl. 18.00 i Medborgerhuset

Inviteres til en omgang uhygge for hele familien
med ulækker mad og skræmmende gåtur!!!

Kom gerne udklædt!

Pris per person
Kr. 50,-

Tilmelding og betaling
MobilePay 654624

Angiv Halloween. navn og antal ved betaling.
Senest tilmelding fredag den 20.10.

Vi glæder os til at se jer.
Arrild Sogneforening

**MULIGHED FOR
ANSIGTSMALING**

**MOBILEPAY
654624**

Vadehavsmessen.

Tak for de tilbagemeldinger jeg har fået – jeg modtager gerne flere ☺

Nyt fra Børnehuset:

Så er endnu en skøn efterårsmåned begyndt, tænk nu har vi allerede oktober, tiden flyver afsted. Det har været en skøn uge med masser af forskellige aktiviteter i børnehuset.

Mandag:

Børnehaven startede ugen med en frisk gåtur ned forbi den nye legeplads på campingpladsen, hvor vi havde en rigtig hyggelig formiddag. Børnene er vilde med den nye legeplads der er masser af nye spændende ting, som man kan lege med. Senere på dagen legede vi ude på legepladsen, hvor nogle af børnene fandt en kæmpe stor skrubbudse, som var meget underholdende for børnene, samt arbejdede vi videre med vores indianer tema. Her lavede børnene flotte indianer ansigter. Småbørnsgruppen startede ugen med en tur i gymnastiksalen, hvor der blev øvet balance på redskaber, leget med bolde og hulhopringe. Så dejligt med lidt motorik i fokus for de mindste.

Tirsdag:

Her var en lille blandet gruppe børn fra både børnehaven og småbørnsgruppen i kirke til salmesang. De er så seje til det og er gode til, at synge og lege med. Resten af børnehavebørnene var i gymnastiksalen, hvor der blev leget på en stor og spændene forhindringsbane. Nogle byggede også huler ud af redskaber. Resten af småbørnsgruppen som ikke var med i kirke, blev hjemme og legede både inde og udenfor på legepladsen.

Onsdag:

Vi startede dagen med en lille samling, hvor vi derefter havde gruppetid. Der var forskellige aktiviteter i gang. Rød gruppe læste bogen om "Ib tager en sav". Tegtede, spillede spil og legede. Grøn gruppe havde også fokus på dialogisk læsning med højtlesning af forskellige bøger. Blå gruppe øvede sig ihærdigt på at lære og kunne skrive sit eget navn. Lavede opgaver, farvede tegninger og sluttede af med en historie. Småbørnsgruppen var på tur med gåbussen, hvor der blev set og vinket til en masse traktor. Børnene samlede kastanjer på vej hjem til børnehuset.

Torsdag:

Vi startede dagen med at synge "10 indianer børn" til samling et par gange. Børnene begynder lige så stille og kan synge med som er virkelig dejligt at se. Derefter var der gruppetid. Rød gruppe klippede flagermus og græskar, spillede spil og legede.

Grøn gruppe legede nogle forskellige spændene lege i legerummet og sunget sange. Blå gruppe arbejdede videre med historien om "Buldertrolden". Vi lavede et lille forsøg med nogle papirs både i vand ligesom "Buldertrolden" også gør i historien. Vi undersøgte hvad der sker, når man putter lette og tunge ting ned i båden, synker den så eller flyder den og hvad betyder "synker" og "flyder". Så øvede vi også at kunne skrive sit navn.

Vi sluttede af med at lave sjove opgaver.

Småbørnsgruppen havde valgt at dele sig til formiddag, så en gruppe børn legede udenfor sammen, imens en anden gruppe børn legede indenfor.

Til middagsmad fik alle børn og voksne i børnehuset lækre pizzaer. Det er altid et kæmpe hit som både store og små kan lide.

Da årstiden er skiftet fra sommer til efterår, vil vi lige minde jer om at det er RIGTIG VIGTIGT at jeres børn har overtøj, sko, samt godt med skiftetøj med som passer til årstiden, og meget gerne med navn i. Det vil være en kæmpe hjælp både for jeres børn men ikke mindst personalet.

Vi ønsker jer alle en fantastisk weekend 😊



Nyt fra skolen:

Naturens uge

Sikken fantastisk uge.....

Verdens sejeste elever går helt bestem på Arrild Friskole og Børnehus.

Lærerne roser jeres børn for deres engagement og positive indstilling. Alle er klar kl.8.15 – klar til endnu en dag på cyklen. Særligt er vi imponerede over de yngste, der cykler uden et kny.

Her et par billeder fra dagene og fortællingen som dagens har taget deres udgangspunkt i.





Arrild Friskole & Børnehus

Skærbækvej 16,
Arrild, 6520 Toftlund.

Skolen@arrildfriskole.dk
Tlf.: 74830103

Boernehuset@arrildfriskole.dk
Tlf.: 30138403



Historien om De fire byer

Dag 1 og 2

Engang for længe siden blev fire forskellige folkeslag tvunget til at flytte fra deres byer, da dementorerne kom tættere og tættere på. Dementorerne er kendt for at suge livet ud af det, som de kommer tæt på, for det er det, som dementorerne lever af. Kommer dementorerne nær, vil de gennemsnøge byen for mad, hvilket altid resulterer i store ødelæggelser. Netop det var også, hvad der skete for de fire folkeslag. Dementorerne har plyndret deres byer, ødelagt deres huse og gjort det umuligt at opdrætte dyr eller dyrke korn omkring byen ved at sprede deres ødelæggende gift. For mennesker er dementorerne ikke farlige, men for alt omkring mennesket - bygninger, dyr, marker - er dementorerne farlige.

De fire folkeslag boede alle tæt på hinanden i forvejen. Der var ikke mere end et par kilometers afstand mellem dem. Men alligevel så de fire folkeslag hinanden som konkurrenter. Som fjender. I en tid, hvor man er afhængig af sit opdræt af husdyr, dyrkning af marker og jagt i naturen, så man hinanden som konkurrenter i forhold til at sikre sit eget folkeslags overlevelse. For de fire folkeslag var det ikke en mulighed at samarbejde, dele deres viden og således sikre bedre afgrøder og/eller opdræt. Derfor var de fire folkeslag på jagt efter hver deres sted at etablere en ny by, og de var alle interesserede i, at deres kommende by skulle være den bedst mulige.

Hvert folkeslag ønskede, at netop deres by skulle være den by med de bedste konstruktioner. Hvert folkeslag havde en ambition om, at deres by skulle stå med både det stærkeste hus og det stærkeste samfund. De havde ambitioner om, at de nu skulle starte på en frisk. De skulle nå til enighed om, hvordan de ville fordele rollerne imellem sig, sådan at hver eneste indbygger havde en værdifuld rolle for deres lille bysamfund, for de vidste, at det var afgørende, hvis deres by skulle kunne stå stærkt overfor eventuelle fjender. De vidste, at de, på trods af fordeling af roller på baggrund af evner, skulle være i stand til at samarbejde og behandle hinanden ordentligt og med respekt. De vidste også, at et sådan samarbejde var det første skridt på vejen i forhold til at bygge deres by. Først når deres samarbejde var på plads, ville det være muligt at bygge deres by med det bedst mulige fundament. For uden et godt samarbejde mellem indbyggerne, ville fundamentet gå i stykker, dementorerne ville være i stand til at finde byen, og byen ville falde til jorden. Indbyggerne ville ikke være i stand til at få fat i det nødvendige mad, ligesom deres by ville være præget af uenigheder og skænderier.

Alle de fire folkeslag stod altså overfor en enorm opgave. De skulle først og fremmest finde ud af, hvordan de ville skabe et godt samarbejde ved at fordele rollerne og/eller arbejdsområder imellem sig og derefter skulle de i gang med at bygge deres særlige by. De skulle overveje deres valg af materialer til deres bygning, men de skulle også overveje deres bynavn, deres byråd og deres byregler.

Og vigtigst af alt: de skulle beskytte sig mod dementorerne. En beskyttelse mod dementorerne kræver et byggeri af høj kvalitet, men det kræver også en høj grad af samarbejde.

Dag 3

Men så... dementorerne havde lugtet lunt. De havde fulgt de fire folkeslags vandring til

deres nye byer. To af de nye byer havde været så gode til at bygge deres by og skabt et så godt samarbejde, at dementerne ikke var i stand til at finde dem. Men to af de fire byer stod nu overfor en overhængende fare. Deres byer ville blive erobret af dementerne...

Dag 4 - Efter erobringen

Dementerne havde opslugt to af de fire byer. Al liv var blevet suget ud af dem, og der stod nu to folkeslag uden en by. De to byer, som stadig stod, var de næste i køen... det var helt sikkert, at også de to byer, ville dementerne suge livet ud af. De fire byer, som tidligere havde set hinanden som konkurrenter og som fjender, forstod nu, at det ville være en styrke for dem, hvis de samlede sig i én stor by.

De fire byer stod derfor i en helt ny situation. Situationen krævede af dem, at de fire byer gik fra at være til at være én samlet by. For kun hvis de fire byer samlede sig i en by, ville de kunne klare sig mod dementerne. I denne nye samlede by, skulle hver af de nu fire tidligere byer fungere som eksperter på bestemte områder, for de fire byer havde opdaget, at en fordeling af roller på baggrund af evner og viden var først skridt på vejen i forhold til at skabe en velfungerende by.

Spørgsmålet var nu, hvordan de fire byer på demokratisk vis kunne fordele ekspertområder mellem sig, således at alle fire byer følte sig som en del af den store samlede by. Første skridt var at kalde byerne for hold. By 1, 2, 3 og 4 fandtes ikke længere, nej, nu fandtes eksperthold 1, eksperthold 2, eksperthold 3 og eksperthold 4 i stedet.

Dernæst skulle ekspertholdene være i stand til at argumentere for holdets ekspertise: hvorfor er netop dette hold eksperter på netop dette område? Og hvordan ville de løse opgaven med at være eksperter på området? De fire eksperthold skulle derfor udvælge en talsperson, som foran alle var i stand til at argumentere for deres ekspertise. I det tilfælde, at der var flere eksperthold, som ønskede at være eksperter på samme område, måtte det være op til en afstemning blandt alle indbyggerne i den nye samlede by på baggrund af de to ekspertholds argumentationer.

Tænkte man sit eksperthold som eksperter i demokrati? Som et hold, der er eksperter i at nedskrive regler, love og retningslinjer, der sikrer, at alle har en plads og som fungerer som problemknusere, hvis der opstår konflikter?

Tænker man sit eksperthold som eksperter i brandslukning? Som et hold, der er eksperter i at bygge en brandstation, som indeholder alt, hvad en brandstation bør indeholde, og som kan rykke ud, hvis branden opstår?

Tænker man sit eksperthold som eksperter i at bygge stærke konstruktioner? Som et hold, der er eksperter i at bygge stærke fundamenter, der står stærkt, og som er dygtige til at planlægge hvilke bygninger, der er vigtige for den nye samlede by?

Tænker man sit eksperthold som eksperter i at skabe et stærkt forsvar? Som et hold, der er eksperter i at sikre et stærkt forsvar, således at den nye samlede by ville kunne bekæmpe eventuelle fremtidige fjender?

Uanset hvilket område hvert eksperthold tildes, venter der udfordringer. Hvert eneste eksperthold vil blive udfordret i løbet af dagen. Og at disse udfordringer bliver løst af

ekspertholdet i et samarbejde er det vigtigste. Det kan ikke understreges nok, at samarbejde blandt medlemmerne af et eksperthold er det vigtigste. Hvis dette ikke fungerer, fungerer intet. Lige præcis i dag var det vigtigere end nogensinde at sikre et godt samarbejde, for dagen i morgen så ud til at blive en festdag - en dag, som skulle bruges på at fejre det gode samarbejde. Det er derfor klart, at en fejring af det gode samarbejde kræver, at der netop er et godt samarbejde.

Dag 5 - Den Nye By

De fire tidligere folkeslag havde samlet sig til ét. Hvert eksperthold blev tildelt hvert sit ekspertområde. Vi havde nu et eksperthold indenfor kreativitet, som stod med ansvaret for byplanlægningen. Et andet eksperthold stod med ansvaret for byggeriet og sikring af stærke konstruktioner. Et tredje eksperthold stod med ansvaret for opbygning af et forsvar mod især dementorerne. Og et fjerde eksperthold stod med ansvaret for samarbejdet - ansvaret for, at alle i Den Nye By havde en værdifuld rolle i det store fællesskab. Herefter blev arbejdsområder uddelegeret: etablering af et hospital, etablering af en butik, etablering af en brandstation, etablering af et rådhus med ansvaret for infrastruktur mellem byens bygninger og endelig etablering af et forsvar. Samtlige af Den Nye Bys indbyggere havde en værdifuld rolle og bidrog alle til byen. Der var ingen tvivl om, at samarbejdet mellem samtlige af Den Nye Bys indbyggere fungerede eksemplarisk. Dementorerne havde derfor ingen chance for at erobre Den Nye By. Dette skulle selvfølgelig fejres, og det blev det! Alle indbyggere festede med hinanden, der blev spist og drukket, og de mange nye våben blev afprøvet og byens mange bygninger blev vist frem. Alle indbyggerne vidste nu, at et samarbejde på trods af personlige forskelle er fuldstændig afgørende. For de vidste, at sammen kan vi mere.

HUSK AT tjekke jeres barn grundigt for flåter – børnene har været i fuld gang i krattet.

Motionsdag d. 13. oktober 2023

Alle møder ind påklædt til en aktiv udedag.

kl. 08.15 Opvarmningsdansen alle samles ude i skolegården.

**kl. 08.30 Eleverne kommer ud i en aktivitets station
(eleverne selv har ønsket ud fra de 4 valgmuligheder)**

kl. 09.15 Oprydning (alle hjælper til)

Kl. 09.30 Snack, frugt og vand pause

**Kl. 09.40 Alle står klar med gå-makker, (Klasselærer)
(vi går samlet ned til præsteskov)**

Kl. 10.00 Intro/holdopdeling til lasergame

Kl. 12.00 Vinderholdet bliver hyldet

Kl. 12.15 Madpakketid

Kl. 12.45 Retur til skolen

kl. 13.00 God efterårsferie

SFO

Jens – pædagog i børnehuset – har nu sin daglige gang i eftermiddags SFO. Han er blevet godt modtaget af børnene.

Efterår

Så ramte efteråret os.

På skolen er varmen nu tændt.



Det er vigtigt at ALLE elever har inde sko og en god striktrøje med – det er fint hvis begge dele kan blive på skolen.

Husk at vi stadig er ude i pauserne, så vand/vindtæt overtøj og gode sko/ støvler er nødvendige.



Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 41

09.10 Bestyrelsesmøde 19-21

13.10 motionsdag

14. og 15.10 - Vadehavsmesse

Uge 42

Efterårsferie

HUSK

Efterårsferie i uge 42

Vadehavsmesse d.14. og 15.10.

Rigtig god weekend til jer alle

Venligst Mie